

Η εκδρομή στο Καρπενήσι ήταν ίσως η καλύτερη χειμωνιάτικη εκδρομή του “Πελαργού” από ιδρύσεώς του.

Παρασκευή πρωί βρεθήκαμε στο 2^ο Δημοτικό Σχολείο όπου παραδώσαμε στα ενθουσιώδη παιδιά, στους πολύ φιλικούς δασκάλους και στο διευθυντή - ψυχή του σχολείου Γιάννη Τσακνιά μια μπασκέτα κανονικών διαστάσεων (απορίας άξιον πως χώρεσε στο αυτοκίνητο του «δάσκαλου») και πολλά μπλουζάκια των Πελαργών από το πρόσφατο Mundobasket στην Τουρκία. Μιλήσαμε στα παιδιά, τους εξηγήσαμε ποιοι είναι οι Πελαργοί, πώς αντιλαμβανόμαστε τη φίλαθλη ιδιότητα και πως μπορούμε -χωρίς συμπλέγματα και οργή- να απολαμβάνουμε το αγαπημένο μας μπάσκετ. Ακούσαμε και τα παιδιά που ζουν σε μια πόλη που δεν υπάρχει επίσημη αντιπροσωπευτική ομάδα μπάσκετ και γι’ αυτά ο αθλητικός αγώνας σημαίνει, δυστυχώς, μόνο τηλεόραση. Νοιώθουμε ότι στις μελλοντικές γενιές Πελαργών – 20 χρόνια μετά –, το Καρπενήσι θα εκπροσωπείται επάξια. Ο σπόρος ...έπεσε!

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας συμπληρώθηκε το ρόστερ της εκδρομής – συνολικά 50 Πελαργοί! Το βράδυ πραγματοποιήθηκε εσωτερικό φιλικό παιχνίδι και σε ένα ματς με εξέλιξη θρίλερ οι μπλε (κόουτς Αλεξανδρής, αρχηγός Βλαχοπαναγιώτης) κέρδισαν τους άσπρους (κόουτς Σερβετάς, αρχηγός Μηλούσης) 53-50. Τους πόντους πέτυχαν:Γαλανόπουλος 14, Μηλούσης 4, Ρίζος, Κωφίδης 21, Σταυλάς, Χίντζιος Γ. 9, Χίντζιος Ι. 6, Βλαχοπαναγιώτης 12, Παπαφλωράτος Στ. 27, Κατσιπίδης 6, Πανταζής 4, Νικόπουλος.

Μετά το δείπνο που ακολούθησε στο ξενοδοχείο, όσοι συνεχίσαμε τη βραδιά ανακαλύψαμε ένα μπαράκι στο Καρπενήσι που μάλλον τα μπαρ των μεγαλουπόλεων έχουν πολλά να ζηλέψουν από αυτό. Αφού μνηθήκαμε στα malt ουίσκι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, επιστρέψαμε στο πολυτελές μπασκετικό ξενοδοχείο Montana για ξεκούραση.

Το πρωί του Σαββάτου κάναμε την εκδρομή στη γύρω περιοχή (εξαιρετική η διαδρομή για το Προυσό) και αφού οι ταβέρνες της περιοχής ...ένοιωσαν την παρουσία των Πελαργών, το βράδυ είχαμε φιλικό με την τοπική ομάδα του Καρπενησίου, η οποία, ωστόσο δε μετέχει στο πρωτάθλημα. Θεατές ήταν πολλά από τα παιδιά του 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί τους, αλλά και πλήθος Πελαργών. Για την ιστορία, γνωρίσαμε μια φιλική ήττα (53-56), την οποία αποδεχτήκαμε ... «πελαργίσια»!

Συνθέσεις:

Μικτή Καρπενησίου (Νάκος): Παναράς(αρχ.)2, Ηλιάδης 16, Λάμπρου 3, Παπαδιάς 4, Σβερώνης 6, Λιάπης 4, Χονδρός 2, Στελίκας 7, Νικόπουλος 12.

Πελαργοί (Παπαφλωράτος Ηλ.): Ράσκου(αρχ.), Μηλούσης 1, Βλαχοπαναγιώτης 2, Κωφίδης 7, Παπαφλωράτος Στ. 14, Ιντζές 16, Κατσιπίδης, Τσιμπογιάννης Χρ. 2, Χίντζιος Γ., Χίντζιος Ι. 3, Γαλανόπουλος 8, Πανταζής.

Ακολούθησε δείπνο στο οποίο το Δ.Σ. ενημέρωσε τα παρόντα μέλη για τα νέα του Συνδέσμου. Ακολούθως συνεχίστηκε το ...φροντιστήριο στο γνωστό μπαράκι («Όναρ» το όνομά του για όσους βρεθούν στο Καρπενήσι).

Η Κυριακή μάς βρήκε με πολλά αποχαιρετιστήρια φιλιά, 50 Πελαργοί να χωρίζουμε σε δρόμους προς Βορρά και Νότο, Δύση και Ανατολή, δίνοντας νέο ραντεβού μαζί με τα μέλη που δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν στο Καρπενήσι για την ετήσια Γενική μας Συνέλευση που θα γίνει μάλλον στην όμορφη Καστοριά (ή στην Νάουσα). Μόλις κανονιστούν οι λεπτομέρειες (ημερομηνίες, ξενοδοχεία κλπ) θα ειδοποιηθείτε με νέα ανακοίνωση.

Γνωστοποιούμε στα μέλη μας, που δεν παραβρέθηκαν στο Καρπενήσι, αλλά και στο φίλαθλο κοινό, ότι εγκρίθηκαν από το Πρωτοδικείο Σερρών οι τροποποιήσεις του καταστατικού μας, που περιλαμβάνουν τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος των Πελαργών. Το νέο καταστατικό θα το λάβουν σύντομα με e-mail όλα τα μέλη του Συνδέσμου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Επίσης στις 30 Ιανουαρίου γίνεται η κλήρωση των ομίλων στο Eurobasket της Λιθουανίας (31/08-18/09/2011), ...οπότε αναμένεται να πυκνώσουν οι ανακοινώσεις μας.

Το Δ.Σ. των ΠΕΛΑΡΓΩΝ